



**VARBERGS
KOMMUN**

En annan ART #9 Ingen nämnd, ingen glömd...

[Introjingle]

Erika – Varbergs kommun, en plats för Varbergs invånare men också en arbetsplats. Hur styrs egentligen kommunen, vem tar besluten, hur går det till och varför? Vi kommer inte få svar på alla de där frågorna men hur det går till i vår egna nämnd, Kultur- och fritidsnämnden ska vi i alla fall få veta här i kulturpodden *En annan Art!*. Vi har i två avsnitt bjudit in en nämndledamot per parti i vår nämnd, kultur- och fritidsnämnden. Jag vill också gärna säga att alla partier har blivit inbjudna och att deltagandet i podden varit helt frivilligt. Jag heter Erika Sjöwall och är det här avsnittets moderator och med mig sitter Lena Språng, Jenny Bolgert och Sven Andersson så jag säger välkomna till er!

Lena, Jenny och Sven – Tack så mycket!

Erika – Jag har gjort en gärningsmannaprofil på er! Det var superlätt, jag gick bara in på hitta.se, jag har inte letat upp något snaskigt från ungdomen så ni behöver inte vara oroliga!

Lena – [Skratt] Det låter ju tryggt!

Erika – Kan det hända Lena, att du har något i garderoben som du är rädd att jag skulle hitta?

[Skratt]

Lena – Nej jag tror egentligen inte det.

Erika – Det tror inte jag heller!

[Skratt]

Erika – Men jag ska börja med dig! Siv Lena Marie Språng, 55 år, bor i Karl Gustav, centerpartist och ordförande i kultur- och fritidsnämnden sedan 2019. Ledamot i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige. Du har en jättelång lista så jag är inte färdig än! Sitter också i folkhälso- och trygghetsrådet, kommunalt pensionärsråd, krisledningsnämnd, valnämnd och Varbergs stadshus AB. Har jag missat något?



**VARBERGS
KOMMUN**

**En annan Art
Textversion**

2 (20)

Lena – Nej det kan du inte ha gjort, det lät väldigt mycket. Jag är kanske ersättare i några av dem.

Erika – Så du har kanske egentligen aldrig varit där? Alltså du har aldrig varit på plats för att det aldrig varit någon som varit sjuk?

Lena – Nej, på vissa är det faktiskt så att jag inte varit där. Och på vissa är jag där fast det inte är lika frekventa möten som man kanske har i nämnd eller kommunstyrelsen utan det kanske är möte fyra gånger om året.

Erika – Så det är inte riktigt så jobbigt som det låter?

Lena – Nej det är det faktiskt inte.

Erika – För jag tänkte “oj, hon har ingen annan fritidssysselsättning över huvud taget”!

Lena – Det klart, för oss alla som sitter här så är att vara fritidspolitiker ett ganska stort engagemang men vi tycker ju att det är väldigt roligt. Det flyter på!

Erika – Sedan ska jag också säga att du har ju faktiskt också ett jobb vid sidan av som du sköter lite med vänsterhanden [skratt]. Du jobbar med strategisk arbete i Centerpartiet i Halland.

Lena – Ja, det gör jag.

Erika – Jag skojade bara, jag tror inte att du sköter det med vänsterhanden. Jenny Therese Bolgert, 41 år, bor i Varberg, socialdemokrat och vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden sedan 2019, ledamot i kommunfullmäktige, sitter också i folkhälso- och trygghetsrådet samt stiftelsen Hallands läns museer. Det var rätt eller?

Jenny – Ja, stämmer bra!

Erika – Och jobbar som behandlingsassistent på sjukhuset i Varberg.

Jenny – Ja!

Erika – Du har ingenting att tillägga?



**VARBERGS
KOMMUN**

Jenny – Nej.

Erika – Bra, då har jag löst den uppgiften. Sedan kommer vi till Sven Lennart Tristan Andersson som är 62 år och bor i Varberg, moderat, ledamot i kultur- och fritidsnämnden sedan 2000. Det var ju så att du kom in som ersättare, det var mitt i en mandatperiod?

Sven – Exakt!

Erika – Ledamot i kommunfullmäktige och sitter också som ombud i Arena Varberg AB.

Sven – Ja, där fick du med det mesta!

Erika – Gött! Jobbar som lärare?

Sven – Ja det kan man kanske säga men jag är egentligen musikvetare har arbetat i 42 år som musikjournalist. Första recensionen skrev jag i Skällinge 1977 och den sista skrev jag i Milano 2019. Jag har fortfarande lite musikföreläsningar men är sedan en vecka tillbaka pensionär, vid 62 års ålder, men har under de senaste åren hjälpt till lite med undervisning i skolorna och det kanske jag gör lite till. Men egentligen är jag pensionär och musikvetare.

Erika – Jag vet ju att du faktiskt kommer från skolan precis nu, alltså rent fysiskt kommer du från skolan för du har jobbat idag.

Sven – Absolut!

Erika – Så det gör du bara för att du tycker det är roligt?

Sven – Ja och lite oroligt också.

Erika – Jag förstår, får jag fråga vilka ämnen du undervisar i?

Sven – I dag var det svenska och engelska men jag har helst mina egna ämnen vilka är musik och sedan har jag en examen i historia också, så SO-ämnena ligger nära till hands. Bara jag slipper sylvärd och hemkunskap så är jag tacksam.

Erika – Då förstår jag ungefär vad det inte är du ägnar dig åt på din fritid, kan man säga.

Sven – Exakt.



Erika – Jag har funderat lite på vad det är vi ska prata om idag, när jag började jobba inom kommunen som är en politiskt styrd organisation så tyckte jag att det var lite svårt att greppa hur det egentligen fungerar så jag undrar om vi inte skulle kunna diskutera det lite grann? Så ni förklarar för mig och våra lyssnare hur processen kring ett ärende går till.

Lena – Vad gör vi egentligen?

Erika – Exakt, vi vet att ni träffas jättemycket men vad håller ni på med?

Sven – Jag vill bara säga att vi tre som sitter här är ju ett arbetsutskott, och vad gör vi? Det är väl det som är frågan.

Erika – Ska vi börja med det kanske? Vad är ett arbetsutskott?

Lena – Ett arbetsutskott, vi förbereder ärendena som kommer till nämnden. Vi får lite förhandsinformation och sedan lägger vi förslag på hur nämnden ska besluta när ärendet kommer upp.

Erika – När ärendet är i arbetsutskottet och det kommer till er, har ni förberett utifrån era partier eller är det nytt för er? Jenny?

Jenny – Nej, det är det inte. Jag har förberett i min grupp inför arbetsutskottet och vi sitter ju i opposition så vi läser handlingarna tillsammans på ett gruppmöte, vi socialdemokrater, innan jag går på mötet. Och innan det är dags för arbetsutskott så är det också ett beredningsmöte, men det kanske vi kommer till. Där har vi ingen insyn!

Lena – Som ordförande så är det jag som bestämmer vad som ska upp på dagordningen, det är min roll att titta och se “det här och det här ska vi ta med till nämnden och besluta om till kommande möte”.

Erika – Utifrån vilka kriterier tar du de besluten?

Lena – Det kan till exempel vara om jag ser ett ärende som jag skulle vilja ha kompletterat med ytterligare information för att vi ska kunna fatta ett bra beslut. Men ofta är det mer att man ser vad som kommer och tittar till så att allt ligger rätt i processen. Det kan vara så att om jag gärna vill ha kompletteringar, ibland behöver man kanske flytta på ärendet någon månad eller så ber jag er som



tjänstepersoner eller förvaltningschefen att den här informationen hade varit bra att vi kompletterar med så arbetsutskottet får så bra underlag som möjligt innan vi fattar besluten.

Sven – Men det är också så att vilken nämndledamot som helst kan väcka en egen fråga så alla har ett inspel där.

Erika – Vi stannar till vid beredningsmötet, vem är det som deltar vid ett sådant?

Lena – Det är enbart jag, förvaltningschefen och nämndsekreteraren. Sedan om vi vill ha ytterligare information så ser man om den tjänstepersonen som har förberett ärendet, om de har hunnit med att göra allting, då kanske vi kallar in dem bara för att få informationen. Så vi ser att ärendet är korrekt berett.

Erika – Och sedan kommer “AU” eller arbetsutskottet och då är det ni tre, vilka är det mer som finns med?

Lena – Då är de vi tre och så är det förvaltningschefen, nu har vi en tf förvaltningschef, Martin Josander och så är det nämndsekreteraren och berörda tjänstepersoner som drar ärendena för oss så vi får information om det.

Erika – Och då har ni möjlighet att ställa frågor om det är något ni undrar över, jag tänker också att ni kanske har fått frågor från era grupper som ni vill framföra?

Lena – Precis så går det till.

Sven – Sedan kanske man inte är riktigt nöjd och då kan man begära en återremiss så att frågan bearbetas på nytt.

Erika – Och det gör man redan i arbetsutskottet i så fall?

Lena – Ja.

Jenny – Om vi backar tillbaka till beredningsmötet också, det kanske inte händer så ofta i vår nämnd men där finns också möjligheten att inte ta med vissa ärenden på ärendelistan för att de kanske ligger lite dåligt i tiden. Där finns ju utrymme att göra era spelregler så att säga, du kan ju välja att plocka bort ett ärende, att “nej det ska vi inte ta upp nu för det ligger inte bra i tiden för mig”, den möjligheten har du i alla fall. Jag vet inte om vi gör så så mycket här men i tidigare nämnd



så tror jag att det var så.

Erika – Jag har bara en fråga, när det gäller ärenden. Jag antar att vissa ärenden måste man ha, budgetfrågor och sådana saker är satta att det ska röra en specifik nämnd och så vidare men är det okej att säga att “vi har så många ärenden just nu att vi har inte tid att ta upp det här utan vi får skjuta det på framtiden”, kan man göra så?

Lena – Ja det kan man göra, fast kanske inte när det gäller budget.

Erika – Nej, jag fattar att det måste man nog ändå hålla fast vid men andra frågor som kanske inte är så tydligt satta i en kalender liksom?

Lena – Det händer ibland att ni som tjänstepersoner begär att få mer tid, vi kan ha pratat om ett ärende i nämnden och så lägger nämnden ett uppdrag till tjänstepersonerna, att de ska utreda någonting. Är det då så att det inträffar någonting så kan tjänstepersonerna komma upp och säga “kan vi få förlängd tid på oss?”, det händer.

Erika – Man kan säga att det är vi tjänstepersoner som fördärvar arbetet lite grann.

[Skratt]

Lena – Vi är ju också måna om att ni ska ha rätt förutsättningar!

[Skratt från alla övergår till jingle]

Erika – Okej, då har vi arbetsutskottet, vi har gått igenom det helt och hållet, eller hur? Och besluten är inte tagna officiellt men i huvudet är det klart?

Lena – Ja, det kan man säga.

Erika – Sedan så kommer vi till själva nämnden och vad händer där?

Lena – Om man tar arbetsutskottet, i många frågor kanske vi tre är ganska överens men sedan finns det också frågor eller ärenden där vi kanske har lite ideologiska skillnader. Jag och Sven sitter i majoriteten, vi har majoritet över Jenny om det är så att vi har olika förslag till hur besluten ska fattas. Det händer ju ibland.



**VARBERGS
KOMMUN**

Jenny – Det stämmer bra, det var en bra beskrivning.

[Skratt]

Sven – Men det har också hänt att Jenny kommer med bra idéer och då är vi inte sämre att vi kan ändra på oss och resonera.

Jenny – Har det hänt verkligen?

[Skratt]

Jenny – Man ska inte glömma att man haft tid på sig, även de andra ledamöterna, att tänka till och så har man ångrat sig även om man har haft uppe det i grupp, så att säga. Det har väl kanske hänt. I arbetsutskottet är inte alla partier representerade heller, så det kan komma inspel från dem på nämnden. De kanske ställer frågor som förändrar någonting men oftast blir det klart på arbetsutskottet.

Sven – Inför arbetsutskottet så har “S” sina gruppmöten och inför arbetsutskottet har vi i alliansen våra gruppmöten. Det betyder ju att Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna inte är med i de sammanhangen, på så sätt hamnar de kanske aningens utanför. Men de har såklart rätt att göra inspel som vi är beredda att lyssna på och är det bra förslag tar vi de till oss givetvis.

Erika – Men i princip skulle man väl kunna säga att själva nämndsmötet, där är mycket redan klart och det ska egentligen bara klubbas igenom på ett mer officiellt sätt?

Lena – Ja det kan man väl säga men sedan tycker jag också att det är viktigt att alla nämndsledamöter som sitter i nämnden får bra information. Vi har dragningar utav er tjänstepersoner på nästan varje ärende och det är för att jag tycker att man ska kunna känna sig delaktig och känna att man är informerad och har möjlighet att ställa frågor så att man förstår vad det är man fattar beslut om.

Jenny – Det håller jag med om men våra nämndsmöten är ju ganska långa, de ger ju gott om tid för alla att komma med inspel och frågor. För det är inte säkert att man har förstått allting utifrån den dragningen som jag ger till min grupp, jag är ju inte jättebra på att förklara budgeten för dem. Och sedan kommer man till nämndsmötet och så får man en större genomgång av det hela, det klart att då kommer det upp fler frågor, så vi har ofta långa nämndsmöten och bra diskussioner och många som ställer frågor, så upplever jag det.



Sven – Ingenting är ju ristat i sten fören klubban faller, så att säga. Sedan ska protokollet justeras och då blir det offentligt.

Lena – Det tycker jag är ganska viktigt för det kan ju komma frågor som vi inte tänkt på tidigare och kloka inspel från alla, det är viktigt för den demokratiska processen.

Erika – Min första upplevelse av att vara på ett nämndsmöte var att det var väldigt... jag vill inte använda ordet “gammaldags” utan jag vill använda något annat ord, det känns så formellt! Går det att göra det lite “loosen up a bit”?

Sven – Nej!

Erika – Nej, det går inte? Är det din åsikt, är det allas åsikt?

[Skratt]

Sven – Det finns formalia att följa som är väldigt bra, det ger trygghet och stadga åt ett sammanträde. Så är det.

Lena – Det måste finnas vissa regler...

Sven – Ja.

Lena – Att hålla sig till. Annars är det kanske lätt att inte komma till beslut.

Sven – Sedan ska man följa kommunallagen också.

Erika – Och det klart, när du säger att det inte är lätt att komma till beslut, det måste ju vara tydligt och klart att vi tagit ett beslut. För du har en klubba?

Lena – Ja.

Erika – Ja exakt, då vet alla när beslutet är taget.

[Skratt]



**VARBERGS
KOMMUN**

**En annan Art
Textversion**

9 (20)

Lena – Men det kan vara så att vi har flera förslag till beslut, så då får vi gå igenom och rösta och det gör man ju i en viss ordning. Då kanske jag säger att alliansens förslag är huvudförslaget och sedan har Jenny och hennes grupp ett förslag till beslut och sedan har vi kanske ytterligare något parti som kommer in med ytterligare ett förslag till beslut. Då ställer man de förslagen mot varandra och så får man fram vilket förslag som ska gå mot huvudförslaget. Då är det ibland votering och röstning som genomförs.

Erika – Du är ordförande Lena och Jenny, du är vice ordförande. Känner ni någon slags press på att vara på något visst sätt för att man är den som håller i mötet?

Lena – Jag kom in och började 2019 och det var mitt första ordförandeuppdrag, det är klart att jag hoppas att jag har lärt mig lite för det klart att det var jättemycket att hålla ordning på.

Erika – Är de lite bångstyriga i nämnden?

Lena – Inte bångstyriga, skulle jag inte säga men vi är ett ganska pratglatt gäng egentligen. Samtidigt så tycker jag att det vill jag gärna ha, jag tycker att det är viktigt att alla får säga sin mening. Så ibland får man säga “nu får vi snart skynda på här”.

Erika – Jenny, vad säger du som vikarie?

Jenny – Det är väldigt mycket att hålla reda på och jag ser det som min huvuduppgift att vara oppositionspolitiker, att hela tiden försöka se i texten vad man är ute efter, vad har man tänkt framåt, vad är det som spelas med? Det glömmar man helt av när jag sitter som ordförande, jag har så svårt att hålla koll på vad de heter, de här tjänstepersonerna och vad heter de i nämnden...

Lena – Och i vilken ordning har vi gett ordet..

Jenny – Ja man har fullt upp med att skriva upp det på en lapp [skratt]. Det är ett rätt tufft uppdrag som du gör jättebra, Lena, måste jag säga, du låter alla komma till tals. Vi är ju ganska “tjötiga” känns det som.

Lena – Tack!

Sven – Det är väldigt viktigt att ha en ordförande som sköter sitt uppdrag bra och det gör ju Lena. Lena skapar en fin stämning i nämnden och det är väldigt viktigt!



**VARBERGS
KOMMUN**

Jenny – Absolut, det gör ju också att alla vågar komma till tals och begära ordet. Istället för om du hade varit en hemsk människa Lena, så ingen hade vågat säga något.

[Skratt]

Lena – Om jag hade varit lite mer auktoritär eller sådär!

[Skratt]

Erika – Ja, då hade inte folk vågat säga något och jag tänker att de gäller för oss som tjänstepersoner också, att det hade varit en annan press på oss om vi skulle redovisa någonting och så hade det suttit ett gäng elakingar där. Men man känner ändå att man gärna vill kunna svara på frågor.

Sven – Även om man följer formalia så måste det ändå vara roligt med politik, man måste ha lite humor, man måste kunna ta varandra på rätt sätt och med glimten i ögonen, det är viktigt.

Lena – Och respektera varandra!

Erika – Sven, när du säger att det måste vara roligt med politik, kan du förklara vad det är som är roligt med politik?

Sven – Det är så många olika saker, för det första har man ett ideologiskt roder och sedan är man intresserad av olika politiska frågor. Sedan bygger man upp nätverk, kamratskap inom sitt eget parti, inom alliansen och inom politiken som helhet. Man får ta ställning till så många olika frågor och sedan kan jag också säga att jag har hållit på med politiken i vad som känns som en hel evighet men man lär sig nya saker hela tiden, man blir aldrig fullärd. Sedan tycker jag också det är roligt att man kan ta beslut och man ser att det får genomslag direkt, alla beslut är ju inte positiva men de får genomslag direkt. Jag kanske inte ska ta i och säga att man gör nytta men ibland kan man faktiskt känna det, att det får genomslag direkt, det ligger så nära människorna i en liten kommun som Varberg. Man har en dialog och man kommunicerar och det är det som gör att politik är väldigt roligt på det här planet.

Erika – Vad säger du?

Jenny – Jag tänkte “hoppas inte jag får den frågan”...



**VARBERGS
KOMMUN**

**En annan Art
Textversion**

11 (20)

[Skratt]

Erika – Frågan lyder “varför är det roligt med politik?”.

Jenny – Precis, det är ju inte roligt som en utekväll, det tycker faktiskt inte jag. Jag tycker inte att det är sådär jättekul alla dagar i veckan men det är väldigt viktigt att man försöker vara med människor som är roliga då, att ha lite högt i tak som jag tycker att vi har. Men det är väldigt slitsamt men jag kan hålla med dig om att det blir en sammanhållning i det partiet som man är med i och att det ger väldigt mycket tillbaka. Men mestadels handlar det om en ansvarskänsla och man känner att det är det som – roligt ska jag inte säga men att det är det som är drivet. Det är viktigt...

Lena – Det känns värdefullt.

Jenny – Precis, att få ut socialdemokratiska värderingar, att det är så viktigt för mig med rättvisa så på det sättet står jag ut i den här världen. [Skratt]

Erika – Jag vet inte, jag läser in att det tar mycket tid från dig?

Jenny – Ja det gör det nog från oss alla.

Erika – Ja och det menar jag egentligen men jag tänker att det kan finnas andra saker man också vill göra men det tar mycket tid och man vill vara påläst på allt det här. Det är också någonting som ligger i precis det du säger just nu.

Jenny – Ja, precis.

Erika – Jag tänker att du är ju lite yngre än de andra två här så jag tänker att du kanske är i en annan situation i livet?

Jenny – Ja i livet är jag det, absolut, jag är småbarnsförälder. Jag tänker på kompisar i min egen ålder som kanske är hemma om kvällarna och tittar på Netflix och följer serier, det har man ju inte gjort på några år. Inte jag i alla fall, ioförsej hade jag inte orkat det ändå när barnen tar så mycket tid. [Skratt]

Lena – Du har ju alltid dåligt samvete för att det finns några handlingar som du måste läsa och vet att du ska hålla dig uppdaterad.



Jenny – Men jag ska ändå säga att jag ändå har försökt att hela tiden gå ner i arbetstid, jag hade inte jobbat fulltid och haft politiken vid sidan av, utan när jag har hållit på så har jag gått ner i arbetstid och sett detta som mitt arbete istället. Det tror jag har varit viktigt, jag ligger inte på söndagar och läser handlingar för att vi ska ha fullmäktige på tisdag kväll, det har jag tagit bort från mitt liv.

Erika – Och nu när du har hållit på med det här ett tag, känner du att det har varit värt det?

Jenny – Ja absolut, annars hade jag nog slutat.

[Jingle]

Erika – Lena, vad säger du? Varför är det roligt med politik?

Lena – Jag tycker det är roligt när man ser att man verkligen kan förändra saker. Man kan säga att i vårt nämndarbete så börjar vi mandatperioden med att ta fram mål för nämnden, för det är ju så att vi som är i politiken inte ska vara nere och peta i detaljer utan vår uppgift är att peka ut riktningen för förvaltningar. Politiken ska säga vad som ska göras och sedan är det ni som tjänstepersoner som tar fram *hur* det ska göras. Det är så man brukar säga att det ska fungera. Och det gäller att hela nämnden känner sig delaktig i de målen som vi satt upp för den här mandatperioden och då är det också roligt att se att vi satsar och gör satsningar utefter de målen och följer upp det.

Erika – Jag tänker på “hur” och “vad”, kan det vara svårt att skilja på de delarna ibland? För jag kan förstå att man gärna går in i “hur” också även om man inte bör göra det.

Lena – Det finns ju ingen klar gräns utan det är ju en skala.

Sven – Det finns ju inga vattentäta skott, det säger sig nästan självt men samtidigt måste man komma ihåg att det tjänstemännen utför efter beslut är en process och den processen ska inte störas tycker jag. Tjänstemännen måste få arbeta utifrån sina förutsättningar för där finns en kunskap som man måste ha förtroende för, man måste ha tillit till tjänstemännen. Och sedan när tjänstemännen är färdiga så landar ett avslut på nämndens bord och det tar man ställning till då.

Erika – Och som du sa, när man tagit ett beslut och sedan ser resultatet så kan man bli lite stolt. Jag tänker också att det som vi jobbar med inom *kultur och fritid* är angeläget för en invånare eller medborgare i Varbergs kommun, det är det ju även om det handlar om skola, socialtjänst och så vidare. Men om man bygger en simhall eller ishall betyder det något annat för en invånare. Känner ni att era frågor är viktiga? Jenny?



Jenny – För invånarna? Absolut, det känner jag verkligen! Sedan är det klart att det är många som hör av sig med saker som inte funkar, som inte funkar med skolan och så vidare men det här är ett område där man får mycket positivt tillbaka tycker jag. Det är roliga saker som vi håller på med och som för invånarna är livsnödvändiga, som de verkligen känner att de behöver. Jag tycker inte att det är någon parentes eller att man kommer i skymundan. Sedan så kanske man gör det i investeringsbudgeten, möjligtvis, på sikt men den har jag inte lika bra koll på.

Erika – Det här med vad folk tycker och tänker, om vi säger att du går på stan, kommer det fram folk till dig?

Sven – Oja! Det är väldigt ofta, absolut! Folk kommer fram och framför sina åsikter och jag lyssnar, tar till mig det och väger in synpunkterna i helheten. Får ofta frågor, de vill ha reda på saker och jag försöker göra en återkoppling så snabbt som möjligt, får även mail jag svarar på och bemöter människor på ett korrekt sätt. Vi har en väldigt publik verksamhet, vi sitter i *Lilla teatern* i biblioteket på Komedianten, det är en väldigt publik verksamhet. Simhallen och hela idrottsrörelsen är en publik verksamhet, ishallen och så vidare, det är viktiga verksamheter. Folk har mycket åsikter, det måste man respektera och ta till sig.

Erika – Men Jenny, är det så att folk har koll på att du sitter med just de här frågorna på *kultur och fritid*? Jag tänker såhär; för människor i gemen så är kommunen *kommunen* och är du inne i kommunen så står du för det kommunen gör.

Jenny – Ja, precis så är det.

[Skratt]

Jenny – Men det är få som vet att jag sitter i *kultur och fritid*, det har man inte koll på.

Erika – Nej, för du är i *kommunen*.

Jenny – Så man är ansvarig för allting, det är från hotellbygge till tunnelbygge till gräsplaner, allt möjligt.

Erika – Så du är full kompetens skulle man kunna säga, och kan allt?

Jenny – Ja precis, det är därför jag är så trött, jag måste läsa på så mycket!



[Skratt]

Jenny – Det är precis som Sven säger, man får återkoppla och ta reda på det, knyta an till den personen som vet svaret i mitt parti och hänvisa vidare. Jag får frågor hänvisade till mig också när det gäller mitt område. Så jobbar vi, vi hjälps åt att svara.

Erika – Om vi återknyter till det du sa innan Sven, att du tidigare jobbat som... du kallade dig för musikkritiker?

Sven – Ja jag har jobbat för pressen, frilansat i över 40 år.

Erika – Ja precis, då kan vi ganska snabbt och enkelt konstatera att du borde vara mer intresserad av kulturfrågorna än fritidsfrågorna?

Sven – Ja som privatperson men absolut inte som politiker.

Erika – Hur gör du för att få ihop det?

Sven – Jag sitter inte i nämnden för att prioritera mina egna intressen, om jag har lite ansvarskänsla måste jag ta ansvar för allting, hela bredden. Jag går faktiskt, för egna pengar och löser biljetter och ser fotbollsmatcher – kan du tänka dig – fast nu under coronatider har det varit lite mindre av det. Så jag går på evenemang och jag tycker att det är precis lika viktigt, jag tycker inte det ena är viktigare än det andra. Jag har min bakgrund i kulturen men idrotten är precis lika viktig och jag skulle nog våga påstå att inte en enda nämndledamot de senaste 20 åren kan säga att jag har prioriterat min egna intressen på bekostnad av sport och idrott, det tror jag inte någon kan säga.

Erika – Vad säger du Lena? Nu sa Sven att det var på det privata planet så jag tänker att du också kunde gå in på din... börja med att säga vad du gillar bäst!

[Skratt]

Lena – Vad jag gillar bäst är väl egentligen... Jag tycker att kultur och fritid är en viktig byggsten i ett samhällsbygge, det finns inget samhälle som fungerar bra utan de värden som vi tillför, det är det som är kittet, det är det som får människor att känna sig bra, att det är gott att leva. Sedan om man vill läsa en studiecirkel, om man vill spela musik eller titta på teater eller spela fotboll eller att man som senior vill spela curling, det är lika viktigt men det är viktigt att man gör någonting och att våra



kommuninvånare hittar någon samhörighet med någon annan, tycker jag.

Sven – Du måste ju ha hela bredden, kommunen måste vara attraktiv som inflyttskommun och vara en bra kommun att bo i och du måste ha kultur, du måste ha fritid, du måste ha sport, du måste ha idrott, du måste ha alltsammans.

Erika – Känner ni er stolta över kommunen och det arbete som ni står för? Jenny du får svara, det är din tur!

Jenny – Ja det gör jag absolut, sedan vet jag inte om jag personligen har varit så drivande i det men jag kan skicka till kulturskolan att jag kan känna mig oerhört stolt över deras arbete som de gör där. När jag började i nämnden så ville jag direkt ha studiebesök och se deras verksamhet, jag ville gärna plocka in att det skulle vara barn på kulturskolan som kanske annars inte hade gått där, det är min önskan. Och de jobbar ju redan med de frågorna jättemycket och det ser jag runtomkring i hela förvaltningen, man har mina hjärtefrågor väldigt högt upp på agendan. Det är jag jättestolt över men jag kan nog inte ta åt mig äran för det, det är en väldigt bra nämnd, det måste jag säga, mycket bra personer som jobbar här.

Erika – Om vi tittar på nämnden över huvud taget så är det en massa olika människor från olika partier, känner ni att ni är – jag kanske inte ska fråga det – kompisar med varandra? Tycker ni att det är svårt att prata med vissa? Ni behöver inte säga några namn.

Lena – Nej, det uppfattar jag inte, vi pratar ju med alla. Som ordförande så tycker jag det är viktigt att alla partier ska känna sig lika informerade och vi pratar med varandra men sedan så kanske vi inte är kompisar privat. Men självklart så pratar vi med varandra, alla partier.

Sven – Jag tycker vi är lite kompisar allihop, jag pratar med allesammans och det är inte av tvång utan jag tycker det är roligt. Vi behöver inte prata politik, vi kan prata om helt andra saker när vi fikar efteråt och det är bra för då bygger man upp en bra stämning i nämnden.

Erika – Jag håller med dig, för så är det ju i alla grupper, att man behöver ha något annat än just bara det vi ska ses för. Jag tror att det sker en viss utveckling av gruppen om man kan göra det. Är det så att när man skapar upp en ny nämnd, jobbar man med gruppen också då? Som man till exempel gör i en skola med en ny klass och så vidare?

Sven – Spelar brännboll ihop menar du? [Skratt]



**VARBERGS
KOMMUN**

**En annan Art
Textversion**

16 (20)

Erika – Det är väl i så fall det sämsta man kan göra tycker jag! [Skratt] Det kan vara något annat, jag tänkte säga att man åker på läger ihop eller något?

Sven – Kickoff?

Erika – Ja, kickoff?

Sven – Har vi haft det? Jag kommer inte ihåg.

Lena – Jo men kommer du inte ihåg att vi hade workshop med lite “lära-känna-varandra” och sådär?

Erika – Hade ni – jag tänkte säga kroppsliga övningar men jag menar att man kanske reser sig upp, förflyttar sig i rummet eller så? Den typen av övningar?

Sven – Nej, det tror jag inte?

[Skratt]

Lena – Det klart man lär känna varandra mer och mer allt eftersom men vi hade någon workshop där vi skulle berätta något personligt om oss.

Jenny – Det stämmer! Med några bilder...

Lena – Ja!

Jenny – Men det är ju inga längre kick offs. Vi hade ju också lite utbildningstillfällen, ganska mycket i början. Där blev det kanske lite mer av att “lära känna” men det var ju inte så att man åkte iväg någonstans eller umgicks på en fritid, eller vad man ska säga. Möjligtvis över en lunch.

Sven – Det är väldigt viktigt att även om vi har olika uppfattningar ideologiskt så är det viktigt att det finns en människa bakom som trots allt vill väl. Man kan ju inte misstro andra i nämnden utan man vill väl och därför är det väldigt viktigt att man skiljer på person och sak. För många år sedan hade vi – jag vill inte säga något namn – en vice ordförande och vi var som hund och katt i nämnden och arbetsutskottet. Men sedan gick vi ut och tog en öl eller någonting och han ringde och önskade “God jul” på självaste julafton, det är det ingen annan som har gjort. Det är väldigt viktigt att man skiljer på person och sak.



Erika – Kan det vara svårt när det är på den här lokala nivån? Ibland tar människor sig på lite för stort allvar.

Sven – Det får man ju inte.

Erika – Men det är lätt att sitta och säga, att man inte ska...

Sven – Vi är individer, det klart, vi är 61 i fullmäktige och sedan har du massor med människor som sitter i olika nämnder som ordinarie ersättare. Det säger sig självt att alla är inte lika socialt välanpassade som vi tre som sitter här, eller hur? [Skratt] Det kan du inte förvänta dig.

Erika – Nej det kan man verkligen inte förvänta sig! [Skratt] Det värsta är att vi sitter fler än tre personer här just nu, jag är visserligen inte med i nämnden men jag sitter här just nu och är relativt socialt anpassad, tänker jag. Nej men hörni, klockan rör på sig och jag vill ställa en fråga till när det gäller den här politiska karriären. För det skulle kunna vara så att ni sitter här och har någon tanke kring politisk karriär, har ni det? Eller är detta målet, att “nu kan jag luta mig tillbaks, rulla tummarna, jag sitter i kultur- och fritidsnämnden”?

[Skratt]

Lena – Det är såhär; du får ett förtroendeuppdrag och det är på en mandatperiod. Vad som händer efter nästa val har vi ingen aning om, det vet vi inte. Man tar och tänker en mandatperiod i taget. Men det är ju ett väldigt roligt uppdrag att sitta i kultur- och fritidsnämnden!

Sven – Men jag har aldrig funderat på politisk karriär, aldrig någonsin! Man har sina politiska uppdrag, man har förtroende fyra år i rad, man gör sitt bästa, man gör sina misstag men man försöker ändå göra sitt bästa. Och sedan har det gått fyra år och då får man se om man får fyra år till. Men politisk karriär finns inte på agendan.

Jenny – Men man kanske i alla fall har några mål som man har tänkt sig när man började. Om man går utanför den här nämnden, jag är med i ett jättestort parti, med massa medlemmar och jag har kanske ett mål; tänk om jag hade skrivit en motion som i vårt parti skulle godkännas och skulle komma upp till riksdagen. Det är det som motiverar till att fortsätta! Förra mandatperioden så införde vi gratis mediciner till barn, det var en reform som lades där, tänk om man hade varit med i den processen! Hur stort det hade varit! Sådana målbilder kan jag ha framför mig. Jag har jobbat inom socialt arbete under lång tid och det här är den roligaste nämnden, absolut, men jag känner



**VARBERGS
KOMMUN**

**En annan Art
Textversion**

18 (20)

kanske att det är inom ett annat område jag har mina kunskaper.

[Jingle]

Erika – Då tänker jag att jag ska avsluta med en sista fråga, vi gör det i den här podden, avslutar med en fråga som vi ställer till alla våra deltagare. Den låter lite konstig men den lyder såhär; vilken art människa är du? Och nu har jag förberett genom att tala om det för er innan vi startade men ni har pratat hela tiden så ni har kanske inte hunnit fundera så mycket på det.

Sven – Inte ett dugg.

[Skratt]

Erika – Det förstår jag, men Lena vad tänker du?

Lena – Jag har en konstnärlig ådra som jag aldrig riktigt hunnit med, den arten är jag nog tror jag.

Erika – Men när tänker du att du ska hinna göra det om du inte gjort det innan? Jag läste ju upp hur många saker som helst på dig...

Lena – Jag tänker att det hade varit fantastiskt att när jag blir pensionär, då ska jag åka till Italien och måla akvarell.

Erika – Så härligt!

Lena – Visst låter det härligt!? [Skratt]

Jenny – Åh, det måste du göra nu!

Lena – Ni får gärna följa med! [Skratt]

Erika – Men om det gäller någon nämnd så finns det ju en ersättare här för ditt ordförandeskap!

[Skratt]

Erika – Sven vad är du?



**VARBERGS
KOMMUN**

**En annan Art
Textversion**

19 (20)

Sven – Det var inte lätt! Men jag är väl artig och ren vana så jag är väl vanartig då! Skämt åsido så är jag väl en typisk kulturfarbror och så är jag en fanatisk globetrott och lite grann kosmopolit, har rest väldigt mycket och försökt kombinera det på något vis. Vad man är för art då vet jag inte.

Erika – Du ringade in det ganska bra där! Du är en person som gillar att resa och så är du, som du säger en kulturfarbror.

Sven – Jag har varit på Antarktis men där var inga operaföreställningar och inga konserter på Galapagosöarna men kommer jag ut och det finns är det väldigt viktigt.

Erika – Men måste du slå ihop och ha de samtidigt?

Sven – Nej inte alls men det blir konstutställningar, det blir museer och det blir konserter, det blir operaföreställningar...

Erika – Jag tycker det lutar mer åt kulturfarbror, eller hur? Det är den tunga biten?

Sven – Absolut!

Lena – Får vi andra lägga till någonting?

Erika – Ja gör det!

[Skratt]

Lena – Sven är ju faktiskt nämndens ordvitsare också!

Erika – Ja det kan jag ju förstå!

Sven – Jag tackar för vitsordet!

[Skratt]

Erika – Jenny, vilken art människa är du?

Jenny – Jag skulle nog säga *teater*, men sedan kanske det har legat på is rätt länge. Men skulle det vara någonting är det det!



**VARBERGS
KOMMUN**

**En annan Art
Textversion**

20 (20)

Erika – Om du inte får till den där motionen så är det skådespelarkarriären som hägrar?

Jenny – Ja eller vi kanske kan ta bort *karriär* och så blir det bara *skådespela...*

Erika – Men du har gjort det förut?

Jenny – Nej det har jag väl inte, jag gick på en sådan gymnasielinje. Men det är roligt att spela olika roller och att vi gör det hela tiden på olika sätt är intressant tycker jag.

Erika – Vi spelar roller, våra olika roller hela tiden och det gör ni i nämnden, ni gör det i privatlivet och ni gör det när ni möter Varbergs invånare på torget. Jag tror inte ni har spelat jättemycket teater just nu under den här stunden som ni har varit med mig men har ni gjort det så har ni gjort det väldigt bra tycker jag. [Skratt] jag säger tack så jättemycket för att ni var här, det har varit jätteintressant att höra hur man jobbar i nämnden och hur ni förhåller er till det i era egna roller.

Sven, Lena och Jenny – Tack så mycket!

[Samtal övergår i jingle]